



*Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe een beetje,  
en alle beetje die je stierf 't is vreemd,  
maar die vergeet je,  
het is je dikwijls zelfs ontgaan,  
je zegt ik ben wat moe  
maar op een keer dan ben je  
aan je laatste beetje toe.*

*Toon Hermans*

de heer

**Jean Schols**

*'Jean du Mont Blanc'*

weduwnaar van

Leontine Remans († 2021)

*Lid van vzw Mijn-Verleden*

Geboren te Maaseik op 20 mei 1931 en  
zachtjes heengegaan in wzc Maaspoorte  
te Maaseik op 11 januari 2024.

Hij leeft verder in de harten van

Danny en Myriam Indeherberg - Schols

Yannick en Lotte

Julien en Viviane Willems - Schols

Rob en Tine, ♥

Egon en Vanessa

*zijn kinderen en kleinkinderen*

† Leon en Irma Schols - Neyens en kinderen

† Erik en Ghislaine Schols - Jonkers en kinderen

René en Denise Swinnen - Schols en kinderen

*zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzussen,  
neven en nichten*

*Met dank aan zijn huisarts Patrick Claes,  
verplegend personeel wzc Maaspoorte afd. Sint-Jorishof,  
zijn zorgzame buurvrouw Mia en zijn steun en toeverlaat  
Daniëlle, Rina, Clara en Martine.*

De afscheidsdienst zal in intieme kring plaatsvinden.

U kan Jean een laatste groet brengen in het  
uitvaartcentrum Bussels, Scholtisplein 22, Neeroeteren  
op woensdag 17 januari 2024 van 19.00 uur tot 19.30 uur  
in het bijzijn van de familie.

Rouwadres: Fam. Schols  
p/a Scholtisplein 22 - 3680 Neeroeteren