

*Wij zijn dankbaar voor je lange leven.
En alles wat je ons hebt gegeven.
Zoals het gisteren was
zal het morgen nooit meer zijn...*



mevrouw
Lisa Mulders

weduwe van
Jaak Neyens († 1996)

*Lid van Kon. schutterij Sint-Sebastiaan Dorne
Lid van Samana*

Geboren te Opoeteren op 24 januari 1927
en zachtjes heengegaan in wzc Zorgvlied,
te Molenbeersel op 12 februari 2026,
gesterkt door het sacrament der zieken.

Zij leeft verder in de harten van:

Remi en Marie-Josée Akkermans - Neyens
Frans Neyens
Eline Neyens, *haar oogappel*

haar kinderen en kleindochter

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en
nichten van de families Mulders - Derkoningen en Neyens - Drees

*Met dank aan haar huisarts Dr. Paumen, personeel en vrijwilligers
van wzc Zorgvlied, in het bijzonder afdeling Hei
voor de goede zorgen en vriendschap.*

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Donatus, Weg naar As te
Dorne-Opoeteren op **woensdag 18 februari 2026 om 10.30 uur**,
gevolgd door de teraardebestelling.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in de kerk vanaf
10.00 uur.

U kan Lisa een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum Bussels,
Scholtisplein 22 te Neeroeteren, in het bijzijn van de familie op
dinsdag 17 februari 2026 van 19.00 uur tot 19.30 uur.

Rouwadres: Fam. Neyens - Mulders
p/a Scholtisplein 22 - 3680 Neeroeteren