

Mathieu 'Pieke' Janssen

*Beetje bij beetje moesten we je verlaten,
we konden niet meer zo goed met je praten.*

*Die blik, die stilte deed vaak zeer, de
vader en pieke van vroeger was je niet meer.*

*Maar nu je voor goed bent heen gegaan
zeggen wij 'dankje' voor al wat je hebt
gedaan.*



° 09.04.1936 - † 24.01.2026

*Ik wou dat ik nog eenmaal spreken kon,
om jullie te danken
voor alles wat was.*

*Om te zeggen
dat het goed is,
dat ik rust heb gevonden.*

*Draag zorg voor elkaar,
zoals jullie dat altijd voor mij deden.*

Naast het harde werken en de zorg voor zijn gezin,
was hij ook zeer actief in het verenigingsleven.

Zo was hij geweest bestuurslid van:

Kon. schutterij St Sabastiaan Dorne & Okra.

Tevens was hij lid van Samana.

Hij leeft verder in de harten van

Jeanne Geris

Zijn echtgenote

Leo & Hilde Janssen - Schrijvers
Seppe & Sanne
Sanne & Maarten, Daniel
Sander & Jolien, Emiel

Jos & Myriam Janssen - Gelders
Klaartje
Leander

Myriam & Peter Janssen - van Treek
Bo & Jens

Zijn kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Met dank aan zijn :
huisartsen Dr. Anneleen Vandeboel en
Dr. Jos Libens,
thuisverpleegsters Ellen, Wendy, Karin en Eline
en zijn kinesist Luc Wynants

De afscheidsdienst
zal in intieme kring plaatsvinden.

Avondwake in de Sint-Donatuskerk,
Weg naar As, Dorne Opoeteren,
op vrijdag 30 januari 2026 om 18u30,
waarna u Mathieu een laatste groet kan
brengen in het uitvaartcentrum Bussels,
Scholtisplein 22 Neeroeteren
van 19u30 tot 20u00.