





*Sterven doe je niet ineens,  
maar af en toe een beetje  
en alle beetje die je stierf,  
't is vreemd, maar die vergeet je,  
het is je dikwijls zelfs ontgaan,  
je zegt ik ben wat moe,  
maar op een keer dan ben je  
aan je laatste beetje toe.*

*Toon Hermans*



mevrouw

*Truda Franssen*

weduwe van

Henri Eerdeken († 1996)

*Lid van Okra, Samana en Landelijke Gilde*

Geboren te Vlijtingen op 18 oktober 1936  
en overleden in wzc Gerkenberg  
te Bree op 31 januari 2025,  
gesterkt door het sacrament der zieken.

Zij leeft verder in de harten van:

† Peter en Marleen Eerdeken - Bosmans

† Ken

Dorien en Steven, *Elena, Sofia*

Veronique, *Josh, Noé*

Glenn en Lien, *Maxim, Mathis*

Rudi en Carine Eerdeken - Luys

Bert en Lize, *Robbe*

Lore en Igor, *Tieme, Jibbe*

Patrick en Sabine Hermans - Eerdeken

Lize en Fre, *Magnus, Marta*

Wim en Renee, *Alda*

Marc Eerdeken

Yannicka

Alyosha en Evelien

Steve en Inge Eerdeken - Janssen

Martijn en Mirthe

Amber

*haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen*

De families Franssen en Eerdeken

*Met dank aan haar huisarts Dr. Opdeweegh,  
Wit-Gele Kruis en personeel wzc Gerkenberg.*

De plechtige Eucharistieviering, waartoe u vriendelijk wordt  
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Pieter,  
Dorpstraat te Tongerlo-Bree op **donderdag 6 februari 2025**  
**om 10.30 uur**, gevolgd door de teraardebestelling.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in de kerk  
vanaf 10.00 uur.

U kan Truda een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum  
Bussels, Scholtisplein 22 te Neeroeteren in het bijzijn van de  
familie op **woensdag 5 februari 2025 van 19.00 uur tot 19.30 uur**.

Rouwadres: Fam. Eerdeken - Franssen  
p/a Scholtisplein 22 - 3680 Neeroeteren