



*Wat een goed mens tot mens maakt,
is wel haar eenvoud, haar goedheid
en liefde, haar rechtschapenheid
naar geest en hart.*

mevrouw

Elisa De Coster

weduwe van

Pierre Vansloen (+ 2002)

Geboren te Maaseik op 3 januari 1943 en
zachtjes heengegaan in het ZOL campus Maas en Kempen
te Maaseik op 10 november 2025,
gesterkt door het sacrament der zieken.

Zij leeft verder in de harten van:

Christos en Marielle Anastasopoulos - Vansloen

Joey

Amber

Anja Vansloen

Sam en Stijn

Ilya

Jos Vansloen en Harray Bouamri Dalila

Lars

Mike

Jana

Vital Vansloen

haar kinderen en kleinkinderen

Haar broers, schoonzussen, neven en nichten

De families De Coster en Vansloen

*Met dank aan thuisverpleging Renate Pirc en team,
huisarts Dr. Werner Smits, Het Maashuisje en huishoudhulp
en mantelzorg van dochter Anja Vansloen.*

De afscheidsdienst zal in intieme kring doorgaan.

U kan Elisa een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum
Bussels, Scholtisplein 22 te Neeroeteren in het bijzijn van de familie
op **vrijdag 14 november 2025 van 19.00 uur tot 19.30 uur.**

Rouwadres: Fam. Vansloen - De Coster
p/a Scholtisplein 22 - 3680 Neeroeteren